

www.keignaertrippersoostende.be

't KEI-ARTJE



jaargang 40 - oktober-november-december 2013 - Nr 4
Driemaandelijks tijdschrift

A www.AKTIVIA.be
Dé wandelsportfederatie



Wij maken de keuken van uw dromen, al 30 jaar!
Keukens, maatkasten, dressings, scheidingswanden, ramen en deuren:
Boncquet staat voor topmaterialen en een oog voor detail.
Biezenstraat 30, 8430 Middelkerke °t. 059 311 311
Open: ma-za van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 18.30
Info@boncquet.be ° www.boncquet.be



WSV De Keignaertrippers Oostende vzw

8400 Oostende, Kan. Dr. L.Colensstraat 8
Ondernemingsnummer : 0413.772.405
GSM: +32478456094
wsv.keignaertrippers.oostende@telenet.be
rekeningnummer: BE22 0010 6781 9547
Lid Aktivia 011 - Lid Sportraad Oostende
Clubblad: 't kei-artje - driemaandelijks
Lokaal: "De Controlepost" open iedere zondag
van 17.00 uur tot 19.00 uur

voorzitter/secretaris

Rudy Devriendt
Tel: +3259334590 - GSM: +32478456094
wsv.keignaertrippers.oostende@telenet.be

penningmeester

François Verlet
Tel: +3259518425 - GSM: +32477658841
verletfrancois@scarlet.be

bestuursleden

- puntenbeheer en stapbladen

Wilfried De Grootte
Tel: +3259508259
wilfried.degrootte1@telenet.be

- redactie clubblad

Eddy Legein
Tel: +3259438568 - GSM: +32476555271
eddy.legein@telenet.be

- bus- en treinuitstappen

Danny De Braekeleer
Tel: +3259430143 - GSM: +32468100154
danny.de.braekeleer1@telenet.be

- verslaggeving

Yvan Lecluyse
Tel: +3259238565
denblijden.lecluyse@telenet.be

- ledenbeheer

Willy Vandenbergh
Tel: +3259321570
willy_vandenbergh@telenet.be

- **Shopverantwoordelijke**

Claudine Lenaert

- **Parcoursmeester**

Jean Schuyesmans

- **Contactavonden**

François Verlet – Roger Kimpe

Informatiebronnen

www.keignaertrippersoostende.be
http://blog.seniorennet.be/keignaertrippersoostende
https://www.facebook.com/groups/230323887061032/
Volgend tijdschrift verschijnt eind december 2013. Heb je teksten, mededelingen, wandelervaringen of ander nieuws, stuur ze in vóór 10 december 2013.
"De indieners van (al dan niet) officiële verslagen zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de spelling"

Voorwoord

*Beste Wandelvrienden,
Hij is weer voorbij deze mooie zomer, we mochten de laatste maanden zekerlijk niet klagen van het weer. Stilletjes aan gaan we richting winter en is de tijd gekomen om ons lidmaatschap te vernieuwen. Ingevolge een beslissing van de wandelfederatie Aktivia zijn wij verplicht om het lidgeld 2014 te verhogen. Meer hierover kan je lezen in dit -clubblad.*

De voorbije maanden hadden wij verschillende wandelorganisaties die een succes waren. Enkel Rondom Bredene viel wat tegen voor wat betreft het aantal deelnemers. Ook andere wandelclubs moeten vaststellen dat het aantal deelnemers op wandeltochten daalt. Mogelijke reden is de crisis waardoor wandelaars zich minder gaan verplaatsen met de wagen en de verplaatsingen naar wandeltochten beperken tot de onmiddellijke omgeving van hun woonplaats.

De laatste tijd hoor ik in de wandelgangen dat WSV De Stormvogels Oostende zouden ophouden te bestaan en dat er reeds sprake zou zijn van een fusie tussen WSV De Stormvogels Oostende en onze vereniging. Ik kan jullie melden dat er hiervan niets waar is. WSV De Stormvogels Oostende gaan gewoon door en blijven bestaan!

De komende maand ben ik voor een tijdje afwezig, wanneer jullie dit lezen ben ik onderweg naar Santiago De Compostela met vertrek vanuit Lissabon voor de Camino Portugés. Jullie voorzitter, Rudy

Treinreis Puurs – zondag 04/08/2013 - Ibis Wandeldriedaagse - Duveltocht

24 Kei-tjes, melden zich present aan het station van Oostende om mee te gaan naar Puurs voor de "Duveltocht". Stipt 07.50 uur vertrok de trein richting Antwerpen, wij dienden over te stappen in St. Niklaas.



Ook hier was alles stipt en op het voorziene uur waren we waar we moesten zijn.

Als het eens goed is mag het ook gezegd worden. Na het afhalen en uitdelen van de inschrijfkaarten, kon ieder zijn eigen weg gaan voor het aantal gekozen kilometers. Als je maar



terug waart om de terugreis aan te vatten om 16.30hr. Kon je alles

doen naar believen. Op de rare verdeling der afstanden tussen de rustposten na, was de aard van het parcours wel goed te smaken, dan zat je eens in wat natuur of bos, rond vijvers, in maïsvelden en bezienswaardigheden (fort van Liezele) en niet te vergeten, op de rustpost van brouwerij Moortgat kreeg je een gratis Duvel. Dit ter plaatse gebrouwen vochtje viel me goed in de smaak. En als je dan toch in de streek bent, moet je er gebruik van maken is mijn mening, want elders zal hij steeds minder smaken. Het was toch een tochtje meer ter ontspanning. Wat mij betreft was het alweer een geslaagde uitstap en is alles goed verlopen, ook de terugreis. Wij hopen dan ook dat de volgende minstens even goed verlopen en we weer genoeg medereizigers mogen verwelkomen.

Groetjes, Danny



De oproep in vorig magazine is een beetje een teleurstelling geweest. Op 1 mail na, en een paar mensen die me op een van onze organisaties erover aanspraken is er geen reactie geweest op de vraag of er genoeg interesse was om nog eens een reis naar Engeland te maken. Als ik het goed herinner waren er dus maar 7 mensen die mee wilden. Logisch dat we dit dan ook niet op de kalender zullen zetten voor volgend jaar. Want wees eerlijk, voor 7 mensen kunnen we dit niet inrichten. Ook op de oproep om zelf eens een idee naar voor te brengen waar we eens zouden kunnen heen gaan kwam weinig reactie. Om juist te zijn.....geen. Dus zoeken we zelf naarstig voort. Ik zelf beloofde om jullie op de hoogte te brengen van de reacties. Dus, dit waren ze. Groetjes, Danny

Aandacht! Punten en puntencheques

Beste wandelaars,

Daar het systeem met de puntencheques reeds geruime tijd in gebruik is en geen problemen geeft, hebben we in de laatste bestuursvergadering besloten om de oude in omloop zijnde punten in te vragen.

De oude punten kunnen tot het einde van het jaar nog gebruikt worden, maar ook ingeruild worden tegen een of meerdere puntencheques. Bij inruilen gelieve de punten in een omslag te steken met vermelding van uw naam en aantal, de omslag kan in het lokaal of aan De Groote Wilfried afgegeven worden.

Na 31/12/2013 zullen geen oude punten meer aanvaard nog geruild worden, daar we dan volledig met het cheque systeem zullen werken.

Wilfried

Cluborganisaties

Zondag 06 oktober 2013 : Busreis Ternat - 35° Kruikenburgse Wandeltochten

Zondag 17 november 2013 : Treinreis Denderleeuw – Schiptrekkerstocht

Zondag 15 december 2013 : 6° Wandeltocht Oostende met Kerstlicht

Wandelweek in Freren aan de Saller See

In die periode was er hier in België ook geen goed weer, en we hebben ginder niet veel beter gekregen. Vorig jaar was dat schitterend terwijl het hier ook fluitjes weer was toen, dus hadden we lichtjes hoop. Maar helaas was het ijdele hoop. Nu ja, ons goed humeur hadden we mee en zoals het hoort hebben we er het beste van gemaakt. Het is nu ook niet zo dat we elke dag druipnat waren. Over het hotel hadden we geen klagen en ook het eten was weer een voltreffer. Henk heeft dat weer goed uitgezocht. Vandaar onderaan een beetje reclame voor de mensen die er eens tegen zeer scherpe prijzen uit willen. Het is de moeite waard.

Dan de streek. We zaten dus aan een meer met een bosrijke omgeving, maar meer gericht op fietsers. Het merendeel stapten we op verharde wegen, asfalt of beton. Met allemaal bewegwijzerde fietsroutes. Ik had alle mogelijkheden goed uitgezocht vooraf en zo hebben we daar een heel eind in de omtrek alles bewandeld wat mogelijk was. Ook een bezoek aan Osnabrück brachten we, waar vooral de botanische tuinen de moeite lonen om eens een bezoekje te brengen. Om alles op te noemen, heb ik twee magazines nodig, en dat is uiteraard niet de bedoeling. Maar op de laatste avond, bij het afscheidsfeestje bleek dat iedereen tevreden was en ik heb weinig klachten gehoord, vandaar dat ik besloot dat ik het volgend jaar nog eens wil organiseren, mits Henk terug een hotel vind die ons wil ontvangen tegen zo een prijzen natuurlijk. Ik en met mij waarschijnlijk de rest hopen er op.



Groetjes, Danny

Relax, avontuur, wandelen en nog zo veel meer.....bij Henk Sterkenburg

www.hotel-voor-ons.nl



Klinken met Henk die ons trouwens een bezoekje bracht, op een volgende deal.

Kaart- en rummicubavonden 2013-2014

De kaart- en rummicubavonden vinden plaats elke 4^o vrijdag van de maand

- ☆ Vrijdag 25 oktober 2013
- ☆ Vrijdag 22 november 2013
- ☆ Vrijdag 20 december 2013
- ☆ Vrijdag 24 januari 2014
- ☆ Vrijdag 28 februari 2014
- ☆ Vrijdag 28 maart 2014

Rondom de Keignaert



Op de eerste dag van mijn verlof trok ik naar Oostende. Aldaar organiseerde Wsv De Keignaertrippers hun 3e "Rondom De Keignaert". Met meer dan 40 jaar ervaring in de wandelsport staat deze club enorm sterk en blijkt zeker klaar te staan voor de toekomst. Deze vereniging heeft tot doel de sport, en in het bijzonder de wandelsport te beoefenen. Tot op heden is daaraan nog niets veranderd. Zij realiseren deze doelstellingen door het organiseren van een 6-tal wandelingen per jaar. Startplaats vormde ditmaal het parochiaal centrum 'De Kreeke', de deelnemers hadden er keuze uit vier verschillende afstanden, gaande van 6 tot 24km.

Met het prachtig zomerweer opteer ik voor de grootste afstand, die uiteindelijk volgens mijn GPS bijna 2 km meer zou bedragen. Het eerste deel van de tocht stappen we grotendeels langs de Oostendse Kreeken wandelroute. Een 13 kilometers lange provinciale wandelroute startend aan kinderboerderij De Lange Schuur in Stene. We verkennen het waardevolle en natuurrijke kreekenlandschap tussen Oostende en het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Een verrassend gaaf gebied dat nu voor het eerst voor de recreant ontsloten werd. De aanplanting van het Geuzenbos en de natuurinrichtingswerken van de VLM gaven het kreekengebied een nieuw uitzicht. Haast drie vierde van dit traject is autovrij en verkent naast het Geuzenbos, de Grote Keignaert en de Zwaanhoek, ook het dorp Zandvoorde en de Groene 62, de oude spoorwegbedding Oostende-Torhout. Ook het Noriyuki Inouepad, de eerste schakel van het ambitieuze Groene Lint rond Oostende, is in het circuit opgenomen.



Na een paar km wandelen we een lus doorheen een stuk van het stadrandbos waar vroeger de steenbakkerij De Keignaert gelegen was. Iets verderop stappen we voorbij het Struikroversbos. 0,5 ha van dit bos werd geplant i.o.v. Vlaams minister van steden Freya Van Den Bossche als compensatie van de CO2 uitstoot van de trefdag Innovatie van de stad van 6 februari 2013. Langs de Karperstraat bereiken we kort hierna de Grote Keignaert. De Keignaert is ontstaan tijdens het Beleg

van Oostende (1601 - 1604). De belegerden groeven een bres in de duinen om zich tegen de aanvallende troepen te beschermen. Daardoor brak de zee door en drong het land binnen. De later aangelegde Grintwegdijk sneed de Keignaert doormidden en maakte een eind aan de bedreiging die de kreek vormde. In regenrijke periodes is de Keignaert een natuurlijke waterbuffer waardoor wateroverlast en overstromingen worden vermeden. In droge periodes vormt ze een belangrijke zoetwatervoorraad, o.m. voor de landbouw. De rietkragen van deze zoetwaterkreek zijn in de zomer een broedgebied voor rietvogels. In de herfst dienen ze als rustgebied of wegrestaurant voor roofvogels en 's winters laten veel wintergasten een oogje vallen op de aangrenzende weilanden van de Keignaert.



Hier en daar genieten enkele vissers van het prachtige rustige zomerweer. Nadat ons oog viel op een schitterende skeelerpiste bereikten we stilaan de Oostendse deelgemeente Zandvoorde. Zandvoorde heeft iets met zwanen: er is de Zwaanhoek, de inwoners vieren in de zomer de Zwanenfeesten en op het traject van de oude Zandvoordedijk (aangelegd in 1663 om Zandvoorde te beschermen tegen overstromingen) loopt de Zwanenlaan. Op het einde van deze laan zwemt een bronzen zwaan in een waterpartij. Beeldhouwster Josiane Vanhoutte liet zich voor dit beeld inspireren door de structuur van de tabakspiant en gebruikte afdrukken van tabaksbladeren. De zwaan werd 'geboren' in 1999, en kreeg in 2012 kleintjes... Na een goeie 7-tal km bereiken we de rustpost De Leegaard. Nadat mijn controleblaadje door een charmante medewerkster werd afgestempeld deed ik de nodige suikers op met een frisse cola.



Net voorbij het Geuzenbos stappen we langs een stuk van een nieuwe fiets- en wandelpad dat door het stadsrandbos loopt, nl. het "Noriyuki Inouepad". Inoue is de CEO van Daikin Industries, een bedrijf dat vooral bekend is van zijn aircosystemen en dat sinds 1972 zijn Europees hoofdkantoor in Oostende heeft. Net als de Japanse tuin Shin Kai Tei is het Inouepad een uiting van de band tussen Oostende en Japan, die belichaamd wordt door het bedrijf Daikin. Het pad loopt langs de plek waar in de middeleeuwen het Quaet Kasteel (of de Duvelstorre) stond. Nadat we over de autosnelweg A10 stapten naderden we opnieuw de Kreeke waar een tweede halte was voorzien.



Vooraleer we, na de pauze, het Maria-Hendrikpark instappen passeren we nog voorbij de oude watertoren. De architecturale kenmerken van de watertoren zelf zijn op zich al indrukwekkend, maar ook de randelementen rond de toren, waaronder gerecupereerde bouwelementen, zijn de moeite waard! Eén hiervan zijn de Kariatiden. Een "kariatide" is een vrouwenbeeld dat als zuil voor een schouw of pilaster wordt gebruikt. De drie meter hoge kariatiden aan de ingang van de watertoren stellen Braziliaanse meisjes voor. Salsa, dus als we op een rustig tempo het Maria-Hendrikaplein opdrentelen. Het park recent grondig gerenoveerd is vernoemd naar Marie Henriëtte Anne, hertogin van Brabant, prinses van België, aartshertogin van Oostenrijk doch bovenal tweede Koningin der Belgen. In het park valt ons oog op 'Three Graces' een kunstwerk van de Afro-Amerikaanse kunstenaar Michael Ray Charles. De beeldengroep verwijst naar de drie gratiën. Drie godinnen uit de Griekse mythologie die respectievelijk schoonheid, bevalligheid en vreugde symboliseren. Na de laatste controle in café De Sportwereld restten er ons nog een 6-tal km tot de finish. De hitte begon door te wegen en mijn tempo was gevoelig gezakt toen ik Stene binnenstapte en de prachtige stenen molen mij opviel.



In 1852 bouwde François Cornelius Vandenbussche-Maenhoudt, molenaar te Stene, een stenen bergmolen bouwen om graan te malen. Later werd hij ook voorzien van een olieslagerij. De pletstenen (dimater 150 cm), die rechtop in de grond ingegraven waren, werden in 1982 opgehaald. In 1927 werd tijdens een storm een wiek afgerukt en niet meer hersteld. De molenwal werd afgevoerd. De plaatselijke heemkring "'t Schorre" nam de molen in concessie, liet hem - met o.m. steun van de Koning Boudewijnstichting - grondig renoveren (metselwerk, zolders) en inrichten als tentoonstellingsruimte. De molen werd samen met de dorpskom van Stene in 1995 beschermd als dorpsgezicht, maar niet als monument. Nochtans verdient de molen op zich ook een monumentenstatus. In de reeks expo 2013 van de zomertentoonstellingen is het momenteel de beurt aan Carine Booghs met schilderijen, en Lieven Deprettere met Keramiek om hun werken aan het publiek voor te stellen. Langs de Zilverlaan gaat het nu richting finish.

De Keignaertrippers hebben vandaag gezorgd voor een puike, goed ingerichte wandeltocht. Met dit warme zomerweer konden ze voor deze midweektocht maar liefst 737 moedige wandelaars verwelkomen. Volgende afspraak op zondag 11 augustus voor hun 5e De Kust Wandelt met de enige 50 km tocht langs de kust!

Bron: De Wandelgazette – Tekst & foto's : Mario Carton



Treinreis op zondag 17/11/2013 naar Denderleeuw

Schiptrekkerstocht: 5km – 9km – 14km – 20km – 25km
Langs rustige veld- en kerkwegels in Denderleeuw.
Denderleeuw is een gemeente in Oost-Vlaanderen die zich prangt tussen Aalst en Ninove. En grenst aan Liedekerke die al tot Vlaams Brabant behoort. Het is vooral een pendelgemeente met een van de belangrijkste sporknooppunten van Oost- Vlaanderen. Vandaar ook meteen gekenmerkt als dichtbevolkte gemeente per vierkante kilometer. Ze is bekend als carnaval gemeente, een beetje voortbordurend op de faam van het Aalsterse Carnaval en die in Ninove. Ook Idergem en Welle behoren tot de bijgemeenten van Denderleeuw. En zoals de naam al deels laat vermoeden is de Dender de rivier die zich hier ook in de buurt door kronkelt.

Over de tocht zelf en de aard van het parcours viel weinig te sprokkelen, daar deze bij verschijnen van het magazine nog in embryonale fase was.

Wie mee wil kan inschrijven tot **10/11/2013**. De trein nemen we in Oostende station om 08.12hr. Je wordt er dus verwacht ten laatste om 08.00hr. Zodat ik al kan de railpassen met de aanwezigen invullen. Inschrijven kan met punten(enveloppe in de bus gericht aan mij) met betaling op rekeningnummer van de club en vermelding wie, waarover het gaat en aantal. Of melden dat je met eigen ticket gaat en dan hoeft je geen punten of geld te sturen. In normale omstandigheden komen we in Denderleeuw aan om 09.43hr en moeten we nog een dikke kilometer gaan eer we aan de startplaats zijn.

Groeten, Danny

Treinreis Denderleeuw op zondag 17 november 2013

Naam - Voornaam:.....

Naam - Voornaam:.....

Naam - Voornaam:.....

Wensen deel te nemen aan de treinreis naar Denderleeuw op zondag 17 november 2013

Bezit zelf treinbiljetten: ja / neen (schrappen wat niet past)

Aantal personen X € 10,00 = € te betalen op rekeningnummer BE22 0010 6781 9547

Aantal personen X 410 punten = Punten te bezorgen aan Dhr. Danny De Braekeleer

Deze strook overmaken aan Dhr. Danny De Braekeleer - brievenbus lokaal te 8400 Oostende, Kan. Dr. L. Colensstraat, nr 8.

CLUBORGANISATIES 2014

- Zondag 19 januari 2014 : Butterkoekentocht
- Zondag 16 februari 2014 : 41° Wintertocht
- Zondag 23 februari 2014: Busreis Nationale VWF Wandeldag Brecht
- Zaterdag 29 maart 2014 : Algemene vergadering gevolgd door bedankingsfeest medewerkers
- Zaterdag 19 april 2014 : 5° Wandelen met Prins Karel en Ensor
- Zaterdag 14 juni 2014 : Jaarfeest WSV De Keignaertrippers Oostende
- Maandag 16 juni 2014 : 5° Rondom De Vosseslag
- Woensdag 16 juli 2014 : 4° Rondom De Keignaert
- Zondag 10 augustus 2014 : 6° De Kust wandelt
- Maandag 15 september 2014 : 3° Rondom Bredene
- Zondag 21 december 2014 : 7° Wandeltocht Oostende met Kerstlicht
- Bus- en/of treinreizen: nog te bepalen

Bistro
Van Gogh

Sabine & Wim

Tea-room en restaurant
Open maandag t/m zaterdag van 9u tot 18u

www.bistrovangogh.be
wim.demey1@telenet.be



Torhoutsesteenweg 601
Tel. 059 50 20 16

8400 Oostende
BTW BE 457426 066

HUMOR

Een vrouw zit in de biechtstoel en zegt:
"Vergeef me Vader, want ik heb gezondigd".
"Wat heb je gedaan mijn kind?" vraagt de priester.

De vrouw zegt: "Ik heb de zonde van ijdelheid begaan, twee keer per dag kijk ik ademloos naar mijn beeld in de spiegel en vertel ik mezelf hoe mooi ik ben."

De priester draait zich om, bekijkt de vrouw eens goed en zegt:

"Lieve kind, ik heb fantastisch nieuws voor je.
Dat is geen zonde, maar een vergissing."



BJcreate 
www.bjcreate.be

trappen, leuningen, terras en gevelbekleding



www.keurslager-derycker.be

Keurslager.derycker@pandora.be



Kwaliteit, elke dag opnieuw

1^{ste} Keus

**RUNDVLEES UIT
EIGEN BOERDERIJ**

KEURSLAGER DERYCKER

Torhoutsesteenweg 46,

8400 Oostende

Tel 059/70 23 07 Fax 059/70 32 08

Torhoutsesteenweg 102
8400 Oostende
059-70 39 06

H *Patisserie*
ioco

MEDEDELINGEN BESTUUR

- Onlangs mochten wij onderstaand bericht ontvangen vanwege de wandelfederatie Aktivia: *"Ingevolge een beslissing van de algemene vergadering van april 2013 is de **ledenbijdrage** voor de federatie opgetrokken naar **9,99 euro**. Dit houdt in dat voor elk lid **minstens 10,00 euro** dient gevraagd. Clubs die een familietarief hanteren moeten erop toezien dat het gemiddelde per lid van het gezin 10,00 euro bedraagt."* Tot op heden moesten wij als club **7,99 euro** ledenbijdrage betalen per lid. Als gevolg van bovenstaande beslissing heeft ons bestuur beslist om het lidgeld 2014 met **2 euro** te verhogen. Het lidgeld zal bijgevolg **14 euro** zijn voor het eerste lid van een gezin, **12 euro** voor een tweede lid van een gezin en **10 euro** vanaf het derde lid van een gezin. In de tweede helft van oktober 2013 zullen jullie een schrijven ontvangen met een uitnodiging tot het betalen van het lidgeld 2014.
- Momenteel telt onze club 265 leden, waaronder 30 nieuwe leden 2013
- Graag verwelkomen wij onze nieuwe leden Frank Schooneknaep, Myriam Verbeeke, Michelle Verhelst, Chelst Lisabeth, Heidi De Keyser, Myny Chantal en Marcel Vermeersch.
- Onlangs kregen wij vanwege de Royal Astrid de mededeling dat onze jaarfeesten niet meer kunnen doorgaan in hun zaal. Het management heeft beslist om geen feesten meer toe te laten in hun hotel en dit wegens overlast voor de hotelgasten. Het bestuur is dan maar op zoek gegaan naar een andere locatie, wat niet simpel was. Vele zalen zijn al bezet op de eerste zaterdag van juni. Na een lange zoektocht zal het jaarfeest 2014 doorgaan in zaal Ten Stuyver en dit uitzonderlijk op de tweede zaterdag van juni, namelijk op 14 juni 2014. Wij hebben er ook voor gekozen om het jaarfeest eens te laten doorgaan in een andere formule, maar later meer hierover.
- Graag aandacht voor het artikel over het inruilen van de punten.
- Naar aanleiding van ons veertigjarig bestaan heeft het bestuur een sleutelhanger laten maken. De leden die aanwezig waren op het jaarfeest hebben deze intussen ontvangen. Leden die niet aanwezig waren op het jaarfeest kunnen die komen ophalen de zondagavond in ons lokaal of op één van onze wandeltochten.
- Niet te vergeten, ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan wandelen al onze leden gratis op onze eigen wandelorganisaties. Bij deelname moet men wel een inschrijvingskaart afhalen en invullen.
- Niet te vergeten, onze wandeltocht "Oostende in Kerstlicht" op zondag 15 december 2013!
- Niet te vergeten, onze treinreis naar Denderleeuw "Schiptrekkerstocht" op zondag 17 november inschrijven is de boodschap.
- Het bestuur en leden wensen een spoedig herstel aan alle ziekte, gehospitaliseerde, geopereerde en herstellende leden en hun familie.
- Huldigungen Ereclub 2013: Tijdens de Nieuwjaarsreceptie Aktivia 2014 worden leden opgenomen in de ereclub Aktivia voor hun wandelprestaties van de afgelopen jaren. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men 20.000km, 40.000km, 60.000km, 80.000km, 100.000km, 120.000km, 140.000km of 1000, 2000, 3000 of 4000 tochten gewandeld te hebben. De wandelaars dienen echter een keuze te maken of ze gehuldigd willen worden voor kilometers of tochten. Gehuldigd worden voor beiden kan niet meer. Voor leden die op 31/10/2013 aan één van bovenstaande normen voldoet, vragen wij om hun stapblad over te maken aan Wilfried, zelfs wanneer hun stapblad nog geen dertig wandelingen telt.
- Op het feest van "40 jaar Aktivia" werden verschillende van onze bestuursleden gehuldigd voor hun aantal dienstjaren, François Verlet en Wilfried Degroote zijn al tien jaar bestuurslid, Ivan Lecluyse, Eddy Legein en Rudy Devriendt al vijf jaar. Proficiat.
- Na de IML-wandeling in Arenzano (Italië) kreeg Marc Cuffez de medaille "Europees wandelaar" voor zijn deelname aan acht verschillende Europese IML-wandelingen. Proficiat Marc
- Ons lokaal zal uitzonderlijk gesloten zijn op zondag 05/01/2014, zondag 16/02/2014 en zondag 23/02/2014.
- **Niet vergeten in te schrijven voor de busreis naar Ternat op zondag 06 oktober 2013. Er zijn nog veel vrije plaatsen!**

Taverne Hippo 12

8450 Bredene, Duindoornstraat, nr. 25
uitbaters Steven en Kathleen
vroegere uitbaters Volkshuis



**Niet alleen een café, maar ook een taverne
waar iedereen kan genieten van verzorgde
snacks, pannenkoeken en ijsjes.**

W.S.V. De Keignaerttrippers

Oostende

Aktivia 011

Info: wsv.keignaerttrippers.oostende@telenet.be - 0478/456094
b e f o

Oostende met Kerstlicht

Zondag 15 december 2013

6 - 12 - 18 km

Vrije start tussen 10.00 uur en 19.00 uur

Start 18 km tot 18.00 uur

Inschrijving € 1,50 - Leden wandelfederatie € 0,40 korting

Ook niet leden van een wandelclub zijn welkom

Wandelen in het sfeervol verlichte Oostende, Kerststad aan Zee. Genieten van de kerstverlichting bij het invallen van de duisternis. Kennismaken met de Kerstmarkt op het Wapenplein en de prachtige winkelstraten van Oostende.

Tijdens de wandeling een gratis fruitjenever Filliers.

Bereikbaarheid: Volg Marspijlen - Trein-, bus- en tramhalte op 100 m van start- en aankomstzaal

KTA1 Hotech 8400 Oostende, Leopold III laan, nr 3

HoTech

Instituut voor Hotel en Technieken
met intermaat



www.aktivia.be
Dé wandelsportfederatie

FILLIERS[®]



Prachtige zonneterras
Gezellig restaurant

Zomer: 1 april - 11 november
alle dagen open vanaf 9.30 u.

Winter: zat / zon / of op aanvraag

Nieuwpoortsesteenweg 634
8400 Oostende

Tel. 059 30 62 44 - Fax 059 30 62 43
E-mail: walrave@pandora.be - Site: www.walrave.com
NV ORCA - RPR Oostende - BTW BE 0455.528.529

AANVRAAG WANDELKLEVERS

"De Keignaertrippers Oostende W-VL011"

Datum:

Aktivianummer:.....

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postnr:Gemeente.....

@Mail:

Tel:

GSM :

Ik voeg hierbij 50 punten of €1.25 en kom ze halen in het lokaal.

Ik voeg hierbij 70 punten of €1,75 en laat ze opsturen.

Ter attentie van Wilfried De Grootte in de brievenbus van het lokaal deponeren A.U.B.

**"Onze prioriteiten :
veiligheid en het comfort van onze passagiers"**



albion tours

Hulkstraat, 3 8380 Zeebrugge

T. 050 / 518688 - F. 050 / 615050

info@albion.be - www.albion.be

Luxe autocars (23 - 84 pers) voor dag en citytrips, luchthaventransfers,
meerdaagse reizen binnen Europa
Speciale fietsaanhangwagens
Organisatie groepsreizen
Eigen brochure

Verfrissende Rondom Bredene

Niets beter om een frisse neus te halen na een bourgondisch weekend dan een fijne wandeling aan zee. We trekken naar Bredene waar de Keignaerttrippers hun 2° Rondom Bredene organiseren. Verzameling geblazen in POC Caproen. In deze ruime zaal, met een goede personeelsbezetting, en spijs en drank genoeg voor iedereen is er geen overdreven drukte. Uiteindelijk zou de opkomst een 15% lager liggen dan vorig jaar en worden afgesloten op 350 deelnemers. Ik kies alvast voor de 12.6 km.

Vanuit de Caproen trekken we richting Spuikom. Deze ondiepe (gemiddeld 1.5 m) plas ten oosten van Oostende is ongeveer 80 ha groot. Er staat een stevige bries, dit tot groot genoegen van de moedige surfers. Deze plas wordt onder andere gebruikt om het water van de haven op peil te houden, vandaar de (lekkende) sluis. Bij hoog water wordt dan weer water vanuit de haven naar de spuikom "versast". Naast de sportieve activiteit wordt sinds enkele tijd weer gepoogd om in deze plas oesters te kweken en er wordt ook gevist. Er zijn tevens nog heel wat plannen in uitvoering om de omgeving rondom de plas te verfraaien.



In de verte zien we de skyline van havenstad Oostende die zich mooi aftekent tegen het blauw-witte zwerk. Wij lopen de Blockx Hofstede voorbij en via een betonweg komen we aan het Vicognepark. De wandeling gaat niet door het park wat ik heel jammer vind. Alhoewel niet groot, is dit een mooi aangelegd park en ik kan het dan ook niet nalaten er even binnen te lopen en enkele kiekjes te nemen. Buiten het park komen we op een grote open vlakte waar zowel het politiebureau als het gemeentehuis gelegen zijn. Rechtover dit laatste gebouw staat een heel mooi standbeeld: "Meisjesdroom" van Irénée Duriez. Deze kunstenaar geboren uit Torhout maakt hoofdzakelijk vrouwenbeelden uit brons, maar is evenzeer een tekenaar. Oorspronkelijk waren de beelden robuuste figuren maar deze vloeiden met de tijd over in mooie, verfijnde en elegante beelden, waaronder deze "Meisjesdroom". De thuisbasis van Duriez is nu Ichtegem waar ook de deuren van zijn museum open staan voor het publiek. Wat verder nog een kunstwerk: "De Vredestafel" van Paul Perneel. Deze kunstenaar is misschien beter bekend door zijn werk van gestapelde rotsblokken aan de psychiatrische kliniek Onze Lieve Vrouw in Brugge genaamd de Open Poort, Doorbraak tot het Zelf".



Genoeg kunst gezien. We lopen verder en komen Bredene-aan-zee binnen. Op het Duinenplein, even lonkend naar "De Uitdaging" duiken we de tunnel onder de Koninklijke baan in. Er volgt een mooi stukje door de duinen, dus niet langs het strand zoals ik het wel had verwacht, maar toch mooi en goed beschermt tegen de pittige wind. Toch kan ik het niet laten even een omwegje te maken om de aanrollende golven te kijken. Goed halfweg is Hippo 12 onze rustpost. Een mooi terras en een heerlijk zonnetje nodigen uit tot een koffie. Kronkelende padjes leiden ons naar recreatiedomein Grasduinen zowat centraal gelegen tussen enkele van de 30 campings die Bredene telt. Dit prachtige

park werd in gebruik genomen in 2011. Het is een oase van rust, 9 ha groot, met veel recreatiemogelijkheden en blijkbaar nog altijd in volle evolutie.



Wat verder komen we in het centrum van Bredene . Kenmerkend zijn de verschillende beschilderde gevels. Centraal staat de St.Rickierskerk. Wat verder valt de blauw-witte watertoren op. Deze watertoren van bijna 51 meter hoog en een basisdiameter van 18 meter bevat ongeveer 800 m³ water beheerst de streek en is ver in de omgeving zichtbaar. Hij huisvest ook een permanente tentoonstelling over de watergewinning en de rol van water in ons dagelijks leven. Wat laverend tussen nieuwe wijken gaat het terug naar de startplaats. Wij wandelen nog even langs het Plovieplein genaamd naar burgemeester August Plovie, burgervader van Bredene tussen 1947 en 1964. Op dit plein een heel eigenaardig kunstwerk zonder naam, vervaardigd uit Cortenstaal. Rest na enkele luttige meters terug tot de Caproen . Het was een "verfrissende" wandeling...

Bron: De Wandelgazette - Tekst : Luc Bossuyt - Fotoreportage : Luc Bossuyt



In Arenzano (Italië) kreeg Marc Cuffez zijn medaille "Europees wandelaar" uit handen van Lo Liebrechts, die trouwens ook lid is van onze vereniging.

De kust wandelt, zei men, dus ik wandelde lekker mee!



Zondag 11 augustus 2013 trok ik mijn spreekwoordelijke 'stoute schoenen' aan en ging ik voor mijn doen een flink eind weg met het openbaar vervoer. Meteen naar het verste punt waar je de wandeltocht kon beginnen: het station van Oostende(B)! Die West-Vlaamse kustplaats had ik zeker al veertig jaar niet meer bezocht, dus die stond met stip bovenaan mijn verlanglijst, zeker omdat de tocht veel afwisseling beloofde. Zee, strand, duinen en polders, kortom: voor mij een hernieuwde kennismaking met het Belgische kustlandschap. De Keignaertrippers uit Oostende stonden garant voor een mooi parkoers. Men kon kiezen uit zes verschillende routes tussen de 6 en 50 km. De wandelaars mochten zelf hun afstanden, wandelparcours en start-en rustplaatsen bepalen. Men kon desgewenst starten in Oostende(Sluisvliet of Station), in Blankenberge of in De Haan. In De Haan had ik een maand geleden pas gelopen en een bezoek aan Blankenberge was minder lang geleden dan aan Oostende. Zoals ik al eerder in mijn wandelverslagen uitgelegd heb is de zondag voor mij vaak een spelbreker qua lange afstanden wandelen. In de Marching had ik gelezen dat wie startte in Station Oostende een route kon lopen van 13,5 km naar De Haan. Kwam dat even mooi uit! Die zou ik lopen en daarna s' avonds van uit De Haan per kusttram terugkeren naar Knokke-Heist. Moest te doen zijn! Rond 12.30u stopte de kusttram vlakbij het Station van Oostende. Daar schuin tegenover, bij de jachthaven dus, stond een oranje tent. Dat moest een van de vier inschrijfplaatsen zijn! Twee vriendelijke heren stonden mij daar graag te woord. Een van hen wist mij te vertellen dat de route van Station Oostende naar De Haan geen 13,5 km lang was, maar wel 17 km ! Oei! Wat nu gedaan? Ik wist dat ik niet als een raket over God 's velden en wegen kon scheuren, noch beschikte ik over Zevenmijlslaarzen. Dan maar in mijn eigen tempo, zij het wat sneller dan anders, kijken tot hoe ver ik geraakte. Eerst even een noodzakelijk blitzbezoekje gebracht aan het station: sterk verouderd, maar heel levendig. Daarna, om 12.45u, over de promenade witgele wandelpijlen volgen langs de jachthaven en het schoolschip: de 'Mercator' naar de binnenstad: modern, veel maritiem onderwijs(Kazerne Bootsman) en veel hoge nieuwbouw tussen het groen. Het Maria Hendrika Park door: een oase van rust in een drukke kustplaats! Prachtige waterpartijen, diverse vogelspotplaatsen en zitbankjes genoeg. Hier en daar een modern kunstwerk tussen de bomen en ook een jonge vader die zijn dochtertje eendjes leerde voeren. Na het prachtige park óp naar ander water, via het AZ Damiaan naar de zeehavens toe. Hup twee drie vier, in spreekwoordelijke ganzenpas. Lekker warm weer, mooie blauwe luchten met af en toe spannende witte wolkenformaties er tussen, ideaal voor de foto 's! Op een brug had ik even een wauwmoment toen ik een bord ontdekte met daarop een richtingwijzer naar Fort Napoleon. Zou mijn lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling gaan? Flink doorstappen maar en wat vergezichten gekiekt van de omgeving van Oostende. Bij de Yacht Club een gevaarlijke weg gedwarst en langs een andere buitenhaven naar de eerste rustpost in Sluisvliet. Deze lag (na 4,7 km) in een school en de verse pannenkoeken smaakten er heerlijk! Om 14.20u vertrok ik daar, nu voor de 6,6 km naar de rustpost in Vakantiepark 'Hippo 12' in Bredene. Het mag gezegd worden: de routes van: 'De Kust Wandelt' waren goed van wandelpijlen voorzien. Deel twee liep gedeeltelijk langs de tramlijn, voorbij eethuis: 't Keuntje' en de 'Tivoli', tot aan de Watertoren. Daar mochten we weer een gevaarlijke baan dwarsen en zo kwamen we in het havengebied aan. Boeiend terrein voor Bressiaanders en andere mensen die geïnteresseerd zijn in zulke ultra fotogenieke plaatsen. Ik genoot er mateloos van het zicht van de vele boten die daar zacht dobberend op het water aangemeerd lagen. De veelkleurige trossen en een oude sloep op de kaaien vertelden me elk een eigen verhaal en de vele graffiti op de muren van enkele loodsen aan de Hendrik Baels Kaai net zo. Via Vuurtorendok-Zuid en -West naderden we plots Fort Napoleon. Kijk, daar had ik nou jaren naar uitgezien om deze plaats eens met mijn eigen ogen te mogen zien! Toen ik links van mij bij de zeedijk een drietal grijze 'bunkers' in de duinen zag staan dacht ik eerst nog: "Is dit fort zo klein?", maar eenmaal op de Zeedijk aangekomen begreep ik dat Fort Napoleon veel

groter was. Het domein strekt kilometers ver en de toegang is er verboden, maar het geeft wel een goede indruk van hoe indrukwekkend dit verdedigingssysteem destijds geweest moest zijn. Ik nam er enkele foto 's van terwijl ik genoot van de aanblik van het eerder rustige, maar hagelwitte strand. Aan de vloedlijn leerde een groepje mensen surfen, zag ik en diverse mensen waren er ook aan het vliegeren. Het waaide op dat moment ook wel stevig uit zee. Bij een duinovergang, langs de zeedijk, stond een vrolijk geel kunstwerk mee te schuimen met de golven, terwijl de blauwwitte strandcabines de wandelaars probeerden te verleiden om even wat tijd op het strand door te brengen. Die gaven echter geen krimp en liepen rustig door naar de laatste duinovergang. Daar moesten wij het Duinenpad en het Wandeldijkpad volgen, ongeveer een kilometer tot in Bredene. De surfers scheerden ons, beneden in de zee, als razende Roelands voorbij. Een kwartier later passeerde ik een zilverberkenbosje. Ginds lag de blauwe voetgangersbrug, die ik 's morgens vanuit de tram gezien had. Zouden wij daarover moeten lopen naar het centrum van Bredene toe? Helaas, nee! Verder langs het joggingpad, tot aan een stenen brug over de Kustweg en de tramlijnen heen. Eenmaal beneden aangekomen bij een minigolf, niet ver van een Visserskapel vandaan, weer de weg dwarsen en goed opletten dat je geen wandelpijl mistte zoals ik. Gelukkig zag ik honderd meter verder wat wandelaars zitten op een bankje. Aan hen vroeg ik de weg naar 'Hippo 12', want ik begon erg moe te worden. Omdat ik al enkele andere 'Hippo 's' gezien had onderweg speelde ik liever op safe. Hippo 12 bleek een groot Vakantiepark te zijn met een ruim terras vol vrolijke wandelaars. Mensen lief, wat was ik blij dat ik eindelijk kon gaan zitten! Het was ondertussen 16.38u en ik had nog maar 11,3 van de 17 km gelopen! Nog 5,7km voor de boeg tot in de Parochiezaal van De Haan! Met de beste wil van de wereld kon ik niet meer binnen de tijd(om 18 uur) daar aankomen. Ik besloot eerst mijn tweede stempel te halen en even wat uit te rusten, wat te eten en te drinken en daarna verder te zien. De controleurs gaven mij vriendelijk de raad om maar de tram naar huis te nemen, omdat zij zagen hoe moe ik was. Zij legden mij uit hoe ik bij de tramhalte in Bredene kon komen. Een half uur later begaf ik mij zogenaamd naar huis, maar weer miste ik een wandelpijl. Ik wandelde langs allerlei prachtige witte vakantiehuisjes en langs Promenade Blutsyde. Liep langs Vosseslag en de Molenstraat de mooiste polders in, passeerde akkers en oogstrijpe gewassen, kiekte een leuk doorkijkje bij bistro Kamperfoelie en had het geweldig naar mijn zin. Helemaal in mijn uppie, want op dit uur waren de meeste wandelaars al lang naar huis. Een jong stel met baby liep daar nog wat te kuieren en aan een enkele fietsster vroeg ik of het dorp ,dat ik in de verte zag liggen, De Haan was. Zij bleek tot mijn grote verbazing een Nederlandse te zijn! "Ja hoor!", antwoordde ze vrolijk, 'maar het is nog wel een flinke tippel hoor! Veel geluk!" Gelukkig had de pauze in Hippo 12 mij zodanig verkwikt dat ik weer genoeg energie had om dit hele stuk nog te lopen. In een rustig tempo, dat wel, maar niet geklaagd. Een Vandepitte geeft zich niet zomaar gewonnen! Alleen de moed om een enkel kappelletje langs een zijweg nog te bezoeken had ik niet meer. Het zag er trouwens gesloten uit ook. Ik genoot echter enorm van het prachtige uitzicht over de West-Vlaamse velden. In de verte zag ik een rij witte huizen staan. De Haan kon niet veraf meer zijn. Omstreeks 18.26u passeerde ik een kerkhof, daarna een grote boerderij waar wat schapen voor liepen te grazen. Tien minuten later stond ik in het centrum van De Haan. Daar was het huis met het grote fresco van een hanenkop op de zijmuur! Er zaten wat mensen op de terrasjes en niet veel verder stak ik een zijstraat over waarvan op het eind een kerk stond. Daar ergens moet de Parochiezaal staan!, dacht ik, maar het heeft nu geen nut meer om daar nog naar binnen te stappen, want de medewerkers zullen al lang alles opgeruimd hebben. Ik heb trouwens in Bredene al mijn stempel van "De kust wandelt" gekregen. Als ik haast maak dan kan ik misschien nog net de tram van 18.48u halen! Het is echter deze van 19.18u geworden, want de kusttram had vertraging wegens alle drukte door de vele toeristen en extra gasten zoals wandelaars. Ik was net op tijd in Knokke om daar meteen aansluiting te hebben op de zomerbus(lijn 14). Zodoende kon ik met een leuke seightseeing van West-Zeeuws-Vlaanderen mijn avontuurlijke wandelreis besluiten.

Met dank aan de Keignaerttrippers voor hun geslaagde wandelevenement!

Laurine Vandepitte - <http://laurinevandepitte.wordpress.com>



Geschenkideetjes



VERYSER

Torhoutsesteenweg 307 - 309

8400 Oostende

☎ 059 80 22 77

Fax 059 80 31 08

Uit sympathie



Café De Leegaard
Zandvoordedorpstraat 95
8400 Oostende

Voor een goeie babbel in een
gezellig interieur.

Weekdagen open om 16u.

Weekend open om 10u30.

Gesloten op woensdag

**Bij Jasmijn en
Glenn**





Café De Sportwereld

Bij Karine & Bernard

Nieuwedokstraat 12

8400 Oostende

Gesloten op Dinsdag

059/80.46.56

Gratis zaal voor uw feesten



Trofeeën



Peter Bouttelisier

www.archery.dynamics.com

Torhoutsesteenweg, 341

8400 Oostende

Tel. 059-80 34 28

Sporttrofeeën - Medailles
Plaketten - Sportfiguren
Tinnen schalen - Gravure
Eretkens - Miss-linten
Fanions - Vlaggen - Badges

Graveerwerk - Naamplaten

GROENTEN - FRUIT - KAAS - CHARCUTERIE

Marcel



Torhoutsesteenweg 114

8400 Oostende

Tel. 059-70 10 11



AMPE & PARTNERS

Verzekeringkantoor

kantoor.ampe@verz.kbc.be
059/30.48.72
fsma 030975 A



KARNAVALBOETIEK

"NEROPO"

VERHUUR VAN KARNAVALKLEDIJ

Dorpstraat 23

8460 ETTELGEM

Tel: 059 26 72 60

GSM: 0477 448 104

info@neropo.be

www.neropo.be



BVBA Bierhandel

Franky Opstaele

Hr. Oostende 38 743 - BTW BE 424.859.307
Westvlaams Beroepskrediet 121-1403995-95



Brugsesteenweg 47
8450 Bredene

Tel. 059/70 18 94
Fax 059/51 56 85
E-mail: bierhandel.opstaele@skynet.be



Kampioenviering Kaart- en Rummicubavonden 2012-2013



Irene Peere
kampioen rummicub



Ronny Pille
kampioen kaarten mannen



Caroline Heuicq
kampioen kaarten vrouwen



Retouradres:
WSV De Keignaertrippers
Rudy Devriendt
Kan. Dr. L. Colensstraat 8
8400 Oostende

Driemaandelijks tijdschrift P809014
Afgiftekantoor 9550 HERZELE

België - Belgique
P.B.
9550 HERZELE
3/1354

**VOOR
AL UW**

Verzekeringen, diverse maatschappijen

één adres

Gerolf Vermeersch

Verzekeringsmakelaar

Nieuwpoortsesteenweg 35 - 8400 Oostende
Tel:059/707.209 - Fax:059/803.196
@mail: gerolf.vermeersch@skynet.be

FSMA 25848 C-aB
Ondernemersloket: 0854.141.121.